

Workshop dierencommunicatie met levende dieren / overleden dieren

Algemeen

Dierencommunicatie is een vorm van telepatisch en intuïtief communiceren. Iedereen kan dit leren. Ik krijg veel vragen van baasjes om in te voelen op hun dier. Waarom ze angstig zijn, of ze gelukkig zijn, graag nog een speelkameraadje willen hebben en hoe ze zich voelen. Het is een soort van afstemmingsproces. Ik leg je uit hoe je een dier uitnodigt in je aura of in je bubbel en hoe jij zelf dit vermogen kan vergroten. We gaan via foto's van het dier, voelen hoe het dier van karakter is, welke beelden hij laat zien (bijv. een lievelingsmand of plekje), en gaan ook voelen hoe het dier zich voelt. Heeft hij lichamelijke kwaaltjes? Heeft hij een gedrag waar je graag wat meer uitleg over wil? De energie van dieren is zuiver en gemakkelijk op te pikken. Je oefent op je eigen foto's en op andere dieren.

Bij overleden dieren

Je kan deze workshop gebruiken omdat je graag nog iets van je eigen overleden vriend wil horen, je groot dierenhart hebt. Het kan een mooie aanvulling op je mediumschap zijn om dit soort ontmoetingen als healing aan te bieden aan de baasjes in rouw.

Dierenhealing

Ook onze geliefde dieren hebben behoefte aan healing. Ze komen spontaan bij je of ze trekken zich terug. Je hebt het gevoel dat er iets is, maar je weet niet wat. Ze zijn onrustig, angstig, lusteloos...

Onze dieren zijn ook gevoelig voor hoe wij in ons vel zitten en nemen veel van ons over. We leren om ons te verbinden met de healingenergie en hoe dit aan hen door te geven. Ook gaan we voelen wat er gaande is, we stellen geen diagnose (want we zijn geen dokter), maar kunnen wel healing geven als aanvullende ondersteuning. Door healing te geven ontvang je ook veel waardevolle informatie van het dier.