

Persoonlijke ontwikkeling

Geef jezelf een mooi geschenk. Of je nu een op zichzelf staande cursus wilt volgen en wil werken aan je persoonlijke groei en intuïtie, óf je wil voorbereiden op het mediumschap, deze opleiding kan hierbij erg waardevol zijn.

Het is een intens traject van 9 lesdagen, waarbij je je voor het grootste deel zal focussen op jezelf.

- Wie ben ik echt?
- Hoe sta ik in het leven?
- Hoe beïnvloed mijn verleden mijn heden?
- Hoe ontwikkel ik mijn intuïtie ?
- Hoe blijf ik met mijn voeten stevig in het leven staan en tegelijkertijd toch verbinden met het universum?
- Welke zijn mijn valkuilen en hoe krijg ik daar zelf inzicht in?

'Spiritualiteit met beide voeten op de grond' zo beschrijft An zelf haar cursus terwijl er in haar hoofd een mooi liedje speelt: 'Now is the time' (Jimmy James and the Vagebonds).

'Now is the the time to set things right... Now is the time we should unite... we don't need revolutions... we just need to open our eyes...'

En wie kan jullie beter begeleiden dan An, samen met spirit, om je te wikkelen in liefde.

Een mooi geschenk aan jezelf.